



Μαρούσι , 9 Σεπτεμβρίου 2009

Αγαπητοί συνεργάτες εκπαιδευτικοί,

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, νιώθω την ανάγκη να σας εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για καλή δύναμη, στο πολύτιμο έργο που καλείστε να επιτελέσετε.

Έχω επίγνωση των δυσκολιών, με τις οποίες ασκείτε το λειτούργημά σας, καθώς και τις υψηλές προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας για ποιοτική εκπαίδευση.

Γνωρίζουμε όλοι ότι ο ρόλος του σημερινού εκπαιδευτικού είναι πολυσύνθετος και πολυδιάστατος. Κατά την άσκηση των καθηκόντων σας συναντάτε δυσκολίες και διλήμματα, που σε πολλές περιπτώσεις η ευθύνη αντιμετώπισής τους είναι αποκλειστικά δική σας. Ολόκληρη η κοινωνία εμπιστεύεται στα δικά σας χέρια τη νέα γενιά, η οποία είναι το μέλλον αυτού του τόπου.

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2009 07:17 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2009 07:26

Τα αισθήματα σεβασμού και εκτίμησης της Πολιτείας, αλλά και της κοινωνίας για όλους εσάς που ασκείτε το λειτούργημα του εκπαιδευτικού είναι αληθινά και αδιαμφισβήτητα. Το έχω ξαναπεί, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να το επαναλάβω. Είμαστε υπερήφανοι για τους δασκάλους και τους καθηγητές μας.

Χωρίς τη δική σας επάρκεια, τον επαγγελματισμό, αλλά και την αφοσίωση στο έργο σας, το εκπαιδευτικό σύστημα θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσει. Εσείς, αποτελείτε τη ραχοκοκαλιά που συγκροτεί το γενικότερο πλέγμα της Παιδείας. Άλλωστε, η αποστολή σας ξεπερνά την κατά γράμμα εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος.

Ο εκπαιδευτικός σήμερα, εκτός από τη επιστημονική γνώση του αντικειμένου του και την οργάνωση της διδασκαλίας, καλείται να λειτουργήσει σαν πηγή έμπνευσης για τους μαθητές και τις μαθήτριες, να γνωρίζει τις ατομικές ανάγκες τους, να δημιουργεί ατμόσφαιρα εργασιακής χαράς στην τάξη.

Καλείται ακόμη να προσαρμόζεται διαρκώς στις απαιτήσεις της νέας εποχής, να εξοικειώνεται με τις νέες τεχνολογίες και «ό,τι άλλο νέο» απαιτείται, προκειμένου να επικοινωνεί και να μεταδίδει τη γνώση στις επόμενες γενιές.

Και ακόμη, με το παράδειγμά του να διδάξει δημοκρατική συνείδηση και τις αξίες του πολιτισμού. Δεν είναι εύκολη η αποστολή σας: Να διδάσκεις κάποιον να μιλά, να διαβάζει, να γράφει σημαίνει να τον διδάσκεις να σκέφτεται.

Κύριο μέλημα όλων μας είναι η συνεχής αναβάθμιση της Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες. Είναι πεποίθησή μου ότι η ποιοτική παιδεία μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από την κοινωνική συναίνεση, χωρίς διαιρέσεις, ιδεοληψίες και αγκυλώσεις.

Ας εργαστούμε λοιπόν για αυτόν το σκοπό, με γνώμονα τη διαρκή μεταρρύθμιση, την εξωστρέφεια, τη συμμετοχή, την κοινωνία της γνώσης.

Σας εύχομαι από καρδιάς Καλή Επιτυχία στο έργο σας κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

Άρης Σπηλιωτόπουλος